



## **Tent in Bethlehem**

Het Kerstverhaal wordt vaak gezien als een romantische legende die weinig met de werkelijkheid te maken heeft. Maar wie het geboorteverhaal van Lukas tot zich door laat dringen, komt tot de ontdekking dat het bijna een politieke vertelling is. Het begint met: ‘En het geschiedde dat er een bevel uitging van keizer Augustus...’ Deze woorden tekenen de sociale context waarin de messias werd geboren. Net als de door Lukas verhaalde kindermoord in Bethlehem laat het zien dat Kerst ons ook wil bepalen bij

onderdrukking door hogerhand en de bevrijding daaruit door het weerloos streven van een kind. Een kind dat als volwassene een beweging van liefde zou starten die verschil wist te maken en het machtige Romeinse Rijk zou overleven.

Ik moest daaraan denken omdat we in de Adventskerk in Zoetermeer op afgelopen maandag 9 december een avond hadden over Tent of Nations, een boerderij in Bethlehem van een Palestijns-christelijke familie die met landonteigening en intimidatie wordt bedreigd en waar internationale vrijwilligers werken die de familie moeten beschermen tegen kolonisten en het Israëliëse leger. De familie Nassar verzet zich daar op geweldloze wijze tegen onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Nieuwsuur maakte er een reportage over.

Meta Floor, die aan het begin van dit jaar Erik Jan Tillema opvolgde als beleidssecretaris van de landelijke VVP, is actief voor dit project. Dat gaf ons als aangesloten vereniging de kans om in Zoetermeer een presentatie te boeken over deze Palestijnse boerderij op de Westbank. Maartje Baart, een jonge studente uit Rijswijk, die werkt aan twee masterstudies, criminologie en internationale studies, deed de presentatie. Een uniek project omdat het op een heel bijzondere manier de machteloosheid doorbreekt die velen van ons voelen ten aanzien van dit politieke probleem. Door eenvoudig op een boerderij in Bethlehem aanwezig te zijn, maken ze verschil. Heel klein, maar toch.

Is dat ook niet de essentie van het kerstverhaal: dat alle verandering op klein en bescheiden wijze begint. Als mosterdzaad dat in een akker wordt gezaaid en – om het met een hervertelling van Karel Eykman te zeggen – in een muur terechtkomt, die het langzaam stukbreekt. Dat is het wonder van Kerst: de goede boodschap is dat het kind dat verdrukt werd met zijn boodschap van verzoening, vrede en recht sterker bleek dan aardse machthebbers dachten. Omdat liefde sterker is dan de dood zoals ook de dichters leren. Ik wens jullie gezegende kerstdagen. Dagen waarin je het licht ook in je hart mag voelen – in de hoop dat het zo zijn weg zal vinden in de wereld om ons heen.

ds. Karl van Klaveren

## **Kerstavondmeditatie in de Adventskerk**

### ***"Dat wat groter is..."***

Vanuit dit thema kleuren wij onze Kerstavondmeditatie in. Ook dit jaar met muzikale ondersteuning van 'The Sound of Love' uit Amersfoort. Recent hebben wij met elkaar het thema doorgesproken. Net als voorgaande jaren zien wij uit naar een mooie en inspirerende Kerstavond. Na afloop blijft een groot deel van de feestelijke aankleding intact, waardoor ook de Kerstochtend er gekleurd opstaat. Graag aanmelden voor de Kerstavond via e-mail: [zijndoorzien@hotmail.com](mailto:zijndoorzien@hotmail.com). Zie ook ons VCGZ-programmaboekje op pagina 6.

### ***"Dat wat groter is..." (2)***

Eind oktober nam ik afscheid van mijn werk als geestelijk begeleider in zorginstellingen. In 2018 ging ik voor het eerst met pensioen. Nog geen jaar later werd ik gevraagd of ik de draad weer wilde oppakken. Dus nu recent voor de tweede keer met 'pensioen'. Middels een zogeheten "Inspiratiecafé" mocht ik - samen met mijn collega's - stilstaan bij vijftig (50!) jaar gezondheidszorg. Eerst dertig jaar als verpleegkundige. Aansluitend twintig jaar als geestelijk begeleider in m.n. verpleeghuizen en palliatieve afdelingen. Dit feestelijk afscheid stond in het teken van "Breuklijnen in levensverhalen". Samen met mijn collega's werd dit een inspirerende en onvergetelijke middag.

### ***"Dat wat groter is..." (3)***

Er zijn dichters die ongerijmd mijn ziel doen zinderen. Er zijn dichters die al rijmend mijn hart doen tintelen. Evelijne Swinkels is zo'n heerlijke rijmdichter die vanuit een zekere lichtheid toch de ernst niet ontkent – zie het gedicht hiernaast ...

Ingezonden door Toon Vessies, voorzitter VCGZ

## Hulpsintergod

Stel dat we God net als de Sint  
verlanglijstjes mochten geven,  
dan stond er 'vrede' op en 'rust',  
'voor elk een veilig leven'.

En dat God als die Heiligman  
over ons dak kon lopen,  
als hij goed luisterde  
hoorde hij dan  
wat hij voor ons moest kopen:

een beetje liefde voor elkaar,  
geen tranen, geen gepest,  
gewoon waardering en respect,  
dan kwam vanzelf de rest.

Stel dat God net was als de Sint,  
dan waren we zo klaar  
en kregen we het snel cadeau:  
één nachtje slapen maar

Dan gooide men geen bommen meer,  
ging er geen kind meer dood  
en had er nooit meer iemand last  
van haat of hongersnood.

Hé, zullen we allemaal hulp-god zijn,  
gewoon om de beurt een jaar?  
Dan komen die verlanglijstjes  
vast wel voor elkaar.



*Evelijne Swinkels-Braaksma*  
Uit: 'Honderdmaal een nieuwe dag'





## **Uitnodiging Kerstdienst op Eerste Kerstdag**

Op 1e Kerstdag verzorgt de Werkgroep Liturgie een inspirerende Kerstviering.

We lezen het aloude Kerstverhaal en enkele personages uit dit verhaal worden op een persoonlijke wijze 'uitgelicht'. Hoe heeft ieder van hen de wonderlijke gebeurtenissen uit de Kerstnacht beleefd? En hoe kunnen wij deze ervaringen

verbinden met ons leven in de huidige tijd? We zingen sfeervolle liederen en luisteren naar poëzie. Wees welkom in de Adventskerk! Aanvang: half elf.

Annet, Max, Willem en Toon (Werkgroep Liturgie)

## **Terugblik op de Algemene Leden Vergadering van de VCGZ**

Tijdens de laatste ALV van maandag 25 november 2024 is uitgebreid ingegaan op de huidige financiële situatie van de VCGZ in combinatie met het onderhoud dat aan het kerkgebouw moet worden gepleegd. Daarbij bleek onder andere dat het heel belangrijk is dat de leden en donateurs voldoende blijven bijdragen. De begroting voor 2025 is goedgekeurd.

Verder is ter sprake gekomen of we de bossen bloemen - die we vanuit de kerk geven - zouden moeten vervangen door kaarten. De reden is dat in de bloementelt veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De meerderheid

van de aanwezigen vond het geven van de bloemen zo belangrijk, dat we daar toch mee doorgaan.

Het algemene bestuurslid mevrouw Annema was aftredend en herkiesbaar. Zij is opnieuw gekozen bij acclamatie.

Er werd aandacht gevraagd voor de tuincommissie van de Adventskerk. Dit is een grote groep vrijwilligers, die in wisselende samenstelling elke maand actief is in de kerktuin. Ze hebben o.a. ongeveer 190 bloembollen geplant, waar we hopelijk volgend voorjaar van kunnen gaan genieten.

Max Hofman, secretaris VCGZ



## **Vraaggesprek met Jetty de Wit**

*Waar heeft je wieg gestaan?*

Ik ben in Amsterdam geboren, mijn vader was notaris en mijn moeder werkte ook op een gegeven moment. Het was voor mijn ouders vanzelfsprekend dat ik een opleiding ging doen, waardoor ik later lerares Huishoudkunde kon worden op de Tweede Openbare Nijverheidsschool voor meisjes, ook in Amsterdam. Ik heb dat 4 jaar heel leuk gevonden om

les te geven. Het waren niet de gemakkelijkste kinderen, ze waren niet gewend aan beleefde verzoeken als: ‘Willen jullie alsjeblieft luisteren’, dus ik heb daar wel leren vloeken.

Door dit werk heb ik ook leren spreken in het openbaar en daar heb ik later veel plezier van gehad. Van huis uit ben ik Doopsgezind, op mijn 24ste ben ik gedoopt in de Singelkerk in Amsterdam, ik schreef daarvoor mijn eigen belijdenis. Als je gedoopt wordt, dan ga je vanzelf iets doen in de Gemeente. Ik spreek graag over Gemeente, omdat we dat pogen te zijn met elkaar. Kerk is voor mij het gebouw.

### *Hoe is je leven verder verlopen?*

Toen ik 28 was trouwde ik met Frank, hij is het beste wat me in mijn leven is overkomen. We hebben in verschillende plaatsen gewoond, dat kwam door zijn werk bij Rijkswaterstaat. Na Amsterdam gingen we naar Zutphen en daar waren we actief in de Doopsgezinde gemeente. Daarna verhuisden we naar Lelystad en kwamen we terecht in wat ik noem ‘een soort hutspotje’, net als hier eigenlijk, maar minder gereguleerd. Tenslotte kwamen we in 1981 in Zoetermeer te wonen. We sloten ons aan bij het Samenwerkingsverband in de Adventskerk en binnen 4 maanden zat ik in het bestuur, wat ik 5 jaar gedaan heb. Het waren andere tijden hoor, want het bestuur bestond toen nog uit 13 mensen. We hebben er toen 5 jaar over gedaan om te veranderen naar Vrijzinnig Christelijke Gemeente Zoetermeer.

Mijn man heeft zo’n beetje alle posten in het bestuur vervuld en onze zoon en dochter zijn beide koster geweest. We waren erg actief, organiseerden bijvoorbeeld ‘Kerk in de steigers’, waarbij we de Gemeente vroegen waar ze behoefte aan hadden. Maar het was toen ook al moeilijk om aan vrijwilligers te komen. Er was zondagsschool (waar mijn kleinzoons nog op hebben gezeten), vrouwenkring en activiteiten voor jongeren en ouderen.

In die tijd was ik ook Presidente van het bestuur van de Plattelandsvrouwen. Daar maakte ik mee dat vrouwen zeiden: ‘Ik heb maar Huishoudschool’. Daarmee haalden ze zichzelf zo naar beneden, vreselijk vind ik dat.

### *Hoe kijk je nu naar de Gemeente?*

Ik kan me erg vinden in het Vrijzinnige, want in de Doopsgezinde wereld is het belangrijk om zelf na te denken en geen dogma's aan te hangen. Ik ben voor open gemeenschappen, ik heb ook nooit willen weten vanuit welke denominatie mensen bij ons komen. Dat heb ik vanuit huis meegekregen en heb het mijn hele leven erg fijn gevonden.

Ik vond het spijtig om de Gemeente zo heel langzaam weg te zien zakken. Het jongerenwerk hield op, omdat veel jongeren wegtrokken naar de stad voor een opleiding. En het ledenaantal werd steeds kleiner.

Het is lastig voor mij dat ik niet meer actief kan zijn, terwijl het wel in mijn aard zit. Ik weet van de geschiedenis van de Adventskerk en ik heb nog steeds een duidelijke mening over de ontwikkelingen van de laatste jaren. Ik blijf strijdbaar en betrokken, want ik wil wat voor mensen betekenen en tijdens de diensten doe ik nog steeds nieuwe inzichten op. De Gemeente betekent heel veel voor mij.

*Dit interview is afgenomen door Annet Rombout*

## **Nieuwe Facebook-pagina van de VCGZ met als naam: 'Vrijzinnig Zoetermeer'**



Sinds kort beschikt de VCGZ over een nieuwe Facebook-pagina met de naam: 'Vrijzinnig Zoetermeer'. Hierop zal onze webmaster regelmatig berichten posten. Neemt u gerust een kijkje op deze nieuwe Facebook-pagina. Het zou heel fijn zijn, als u deze pagina zou willen 'liken'.

Annet Rombout (webmaster)  
en Jolande Annema





## Terugblik op Monumentendag

Op zaterdag 14 september jl. tussen 11 en 16 uur, was de Adventskerk geopend voor publiek, vanwege Monumentendag. Er was een grote groep vrijwilligers van de VCGZ en ook van enkele andere groepen aanwezig om de bezoekers te ontvangen.

Er was een grote opkomst van belangstellenden (minstens 100), die allemaal een kijkje wilden nemen in de kerk. De bezoekers werden daarbij voorzien van koffie, thee, frisdrank en koekjes; de meegebrachte kinderen kregen chocolademelk met schuimpjes in de vorm van kerkmuizen. Enkele muzikkliefhebbers speelden op het kerkorgel en op de piano. Er ontstonden veel interessante gesprekken tussen de bezoekers en de vrijwilligers.

Op een gegeven moment kwam er een grote groep zingende mensen binnen, die een Vredesmars maakte langs enkele kerken in het kader van de Vredesweek, die toen ook plaatsvond.

Sommige andere bezoekers reden een fietsroute langs meerdere monumenten. Er waren eveneens buurtbewoners langs komen lopen, omdat zij nieuwsgierig waren naar de binnenkant van de Adventskerk. Er werden o.a. vragen gesteld over het raam met de ‘ster’ aan de voorkant van het gebouw en ook over het raam met de vredesduif aan de achterzijde. Ook werd er vaak gevraagd naar de activiteiten die plaatsvinden binnen de Adventskerk.

Jolande Annema

## **Predikantswerk**

Eigenlijk is het ijzer met handen breken, maar ik doe mijn best. In de afgelopen jaren was ik als predikant voor 6 uur per week onder jullie werkzaam. Om financiële redenen heeft de vereniging in goed overleg met mij besloten om dat te wijzigen in 4 uur per week. We moeten helaas de tering naar de nering zetten.



Zoals eerder zal ik me binnen deze beperkte tijd blijven richten op kringenwerk, de nieuwsbrief en het jaarprogramma. Op zondagen blijf ik voorgaan als gastpredikant. Pastorale taken zullen worden waargenomen door het pastoraal team, zoals dat ook eerder al het geval was. Van bestuurlijke taken blijf ik vrijgesteld. Het komt er dus op neer dat ik voor de vormingstaken die ik al deed, minder tijd heb.

Ten slotte hecht ik eraan om te zeggen dat ik mijn werk onder u met veel liefde en plezier doe en zal blijven doen. Jullie zijn mij dierbaar. We hebben in de loop der jaren samen een heel diverse gemeenschap kunnen opbouwen. Laten we hopen dat we die in stand kunnen houden en misschien zelfs kunnen uitbreiden. Keep up the good spirit! Er is hoop. Er komen nog steeds nieuwe mensen bij!

ds. Karl van Klaveren



## **Pastoraat**

Uit het voorgaande vloeit voort dat het belangrijk is te weten waar u terecht kunt voor pastorale zaken. Indien u op de een of andere wijze hulp nodig hebt of een gesprek wenst, kunt u contact opnemen met het pastoraal team via:

- Mevr. Marja Hofman-de Groot, tel. 079-3520430
- Dhr. Toon Vessies, tel. 06-30398712



## **Bloemen**

Beste leden en donateurs,

Graag wil ik u hartelijk bedanken voor het prachtige boeket bloemen, dat ik voor mijn verjaardag kreeg. Altijd fijn als er met je meegeleefd wordt.

Vriendelijke groet, Miep Diekman



## **Kosmische viering van de aarde**

Welke spiritualiteit kan ons ondersteunen in deze overgangstijd, waarin crisis overheerst en zich ook nieuwe mogelijkheden voordoen? In deze ‘viering van de aarde’ richten we ons op verbinding met de kosmos en de aarde in haar uitbundige schoonheid en al haar levensvormen. Het is een viering die nadrukkelijk ‘universeel’ wil zijn, vanuit de overtuiging dat, wat we ook geloven, we samen mens zijn op deze aarde. Een viering waarin ruimte is voor beleving : muziek en dans, vieren, rouwen, danken en creëren.

Vanuit Stadsklooster Delft is Anja Schaafsma sinds 2023 bezig om dergelijke vieringen vorm te geven. In februari 2025 brengt ze deze Kosmische Viering van de Aarde naar de Adventskerk in Zoetermeer. Er is prachtige livemuziek die de viering zal begeleiden. We willen alle bezoekers vragen om voor een ritueel tijdens de viering een stukje natuur mee te nemen, iets wat je aanspreekt, een bloem, een tak, een steen.

Als je graag op de grond zit, kan je een matje meenemen. We kijken er naar uit je op te ontmoeten om samen met ons deze viering te co-creëren.

We willen je wel vragen om je even van tevoren op te geven in verband met het maximaal aantal deelnemers.

*Datum* – maandag 10 februari 2025

*Plaats* – Adventskerk, Julianalaan 3

*Tijd* – 19.30 uur (inloop 19.00 uur)

*Kosten* – eigen bijdrage (max. 25 mensen)

*Aanmelding* – [schaafanja@gmail.com](mailto:schaafanja@gmail.com)



## Filmavond: ‘Capharnaüm’

Een avond met nagesprek waarop we de indrukwekkende speelfilm *Capharnaüm* vertonen, van de Libanese regisseur Nadine Labaki. De twaalfjarige Zain wordt in de straten van Beiroet opgepakt door de politie en klaagt tijdens de rechtszaak zijn ouders aan, omdat die hun plicht zouden hebben verzaakt bij de opvoeding. In flashbacks krijgen we te zien dat de zaak van Zain sterker is dan je zou vermoeden. Een intelligent en mooi ingehouden portret van de strijd die in de achterbuurten van

Libanon moet worden geleverd om te overleven. Deze Libanese speelfilm werd genomineerd voor een Oscar en een BAFTA, en werd winnaar van de publieksprijs op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Een film die je gezien moet hebben.

*Datum* – maandag 24 februari 2025

*Tijd* – 20.00 uur

*Plaats* – Adventskerk, Julianalaan 3

*Kosten* – vrij toegang, maar vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

*Informatie* – Karl van Klaveren – tel. 06-11041992





## Hoe waarheid ons verdeelt en weer kan samenbrengen

In februari starten we met een nieuw boek in de filosofiekring: *Voor ieder wat waars*. Iedereen die dat graag zou lezen en bespreken is welkom. Dit nieuwe boek van filosoof Rob Wijnberg wil een medicijn bieden tegen de gevoelde machteloosheid van deze tijd. Geloven we nog in waarheid? Of geloven we alleen nog in onze *eigen* waarheid? Wie het nieuws leest, de discussies op sociale media of het politieke debat volgt, kan haast niet anders dan concluderen dat waarheid haar

zeggingskracht heeft verloren. Het gevolg: een samenleving waarin retoriek, relativisme en cynisme hoogtij vieren. Volgens Wijnberg is het enige wat daar iets aan kan veranderen, een nieuw hoopgevend verhaal over de toekomst vanuit de geschiedenis die achter ons ligt. Een verhaal dat laat zien dat waarheid geen feitelijke analyse is, maar een manier van kijken. *Voor ieder wat waars* (2023) heeft als ondertitel *Hoe waarheid ons verdeelt en weer kan samenbrengen* en is een scherpe analyse van onze cultuur. Het boek biedt een remedie tegen de wanhoopsgevoelens die onze tijd kenmerken. Rob Wijnberg (1982) is naast filosoof ook oprichter van *De Correspondent*. Hij schreef eerder de bestsellers *Nietzsche en Kant lezen de krant* en *En mijn tafelheer is Plato*. In deze filosofische gesprekskring lezen we zijn nieuwste boek aandachtig en kritisch. Geeft het een geloofwaardige en zinvolle analyse van onze tijd? Welke inzichten geeft het ons in de waarheid? We lezen thuis steeds een gedeelte en markeren passages die we aan de groep willen voorleggen.

***Maandag 3 februari***

De paradox van onze tijd en waarheid als verlossing (hst 1 en 2)

### ***Maandag 3 maart***

Waarheid als vooruitgang (hst 3)

### ***Maandag 31 maart***

Waarheid als bevrijding en behoeftebevrediging (hst 4 en 5)

### ***Maandag 28 april***

Mediativering van de waarheid (hst 6 en 7)

### ***Maandag 19 mei***

Een ander verhaal: waarheid als weefsel (hst 8 en 9)

*Data* – zie hierboven

*Tijd* – keuze uit middaggroep om 15.00 uur of avondgroep om 20.00 uur

*Plaats* – Adventskerk, Julianalaan 3

*Kosten* – 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden

## **Kerkdiensten VCGZ**

Meestal vinden de kerkdiensten plaats op de tweede en vierde zondag van de maand en bovendien op enkele feestdagen. Alle kerkdiensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders is aangegeven in het rooster.

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Organist</i>	<i>HVD</i>
15-12-24 3e Advent	Da. M. Kwant	Dhr. J. Dekkers	Dhr. M. Hofman
24-12-24 Kerstavond meditatie 20.00 uur Inloop vanaf 19.30 uur	Dhr. T. Vessies en Mevr. S. Stolwijk	N.v.t.	N.v.t.

25-12-24 Kerst 10.30 uur	Werkgroep Liturgie	Dhr. J. Dekkers	Werkgroep Liturgie
29-12-24	Geen dienst		
05-01-25	Geen dienst		
12-01-25	Ds. Karl van Klaveren	Nog in te vullen	Nog in te vullen
19-01-25	Geen dienst		
26-01-25	Ds. J. Goud	Nog in te vullen	Nog in te vullen
02-02-25	Geen dienst		
09-02-25	Ds. K. van Klaveren	Nog in te vullen	Nog in te vullen
16-02-25	Geen dienst		
23-02-25	Nog in te vullen	Nog in te vullen	Nog in te vullen
02-03-25	Geen dienst		
09-03-25	Ds. K. van Klaveren	Nog in te vullen	Nog in te vullen
16-03-25	Geen dienst		
23-03-25	Ds. W. Hollart	Nog in te vullen	Nog in te vullen
30-03-25	Geen dienst		
06-04-25	Geen dienst		
13-04-25	Ds. Karl van Klaveren	Nog in te vullen	Nog in te vullen
17-04-25 19.30 uur Avondmaal Witte Donderdag	Dhr. T. Vessies	Nog in te vullen	N.v.t.
20-04-25 Pasen	Mw. N. Verburg	Nog in te vullen	Nog in te vullen
27-04-25	Geen dienst		

## Activiteiten VCGZ

U kunt een uitgebreide beschrijving van de inhoud van onderstaande activiteiten vinden in ons jaarprogramma 2024-2025, of elders in deze nieuwsbrief en ook via onze website [www.vcgz.nl](http://www.vcgz.nl)

<i>Dag</i>	<i>Datum</i>	<i>Activiteit</i>	<i>Locatie</i>	<i>Tijdstip</i>
Maandag	16-12-24	Dansende denkers	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	16-12-24	Dansende denkers	Adventskerk	20.00 uur
Dinsdag	17-12-24	Strandwandel- gesprekken	Houtrustkerk	14.00 uur
Dinsdag	24-12-24	Meditatie op Kerstavond	Adventskerk	20.00 uur Inloop vanaf 19.30 uur
Zaterdag	04-01-25	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	06-01-25	Dansende denkers	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	06-01-25	Dansende denkers	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	13-01-25	Wat is gnostiek?	Adventskerk	15.00 uur
Maandag <i>onder voorbehoud</i>	20-01-25	Creatief bijbellezen: Openbaring	Adventskerk	19.30 uur
Dinsdag	21-01-25	Strandwandel- gesprekken	Houtrustkerk	14.00 uur
Maandag	27-01-25	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur

Zaterdag	01-02-25	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	03-02-25	Hoe waarheid ons verdeelt...	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	03-02-25	Hoe waarheid ons verdeelt...	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	10-02-25	Kosmische viering van de aarde	Adventskerk	19.30 uur
Maandag	17-02-25	Wat is gnostiek?	Adventskerk	15.00 uur
Dinsdag	18-02-25	Strandwandel- gesprekken	Houtrustkerk	14.00 uur
Maandag	24-02-25	Filmavond: Capharnaüm	Adventskerk	20.00 uur
Zaterdag	01-03-25	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	03-03-25	Hoe waarheid ons verdeelt...	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	03-03-25	Hoe waarheid ons verdeelt...	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	10-03-25	Wat is gnostiek?	Adventskerk	15.00 uur
Dinsdag	18-03-25	Strandwandel- gesprekken	Houtrustkerk	14.00 uur
Maandag	24-03-25	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	31-03-25	Hoe waarheid ons verdeelt...	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	31-03-25	Hoe waarheid ons verdeelt...	Adventskerk	20.00 uur
Zaterdag	05-04-25	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur



Maandag	07-04-25	Wat is gnostiek?	Adventskerk	15.00 uur
Dinsdag	15-04-25	Strandwandel- gesprekken	Houtrustkerk	14.00 uur
Maandag	28-04-25	Hoe waarheid ons verdeelt...	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	28-04-25	Hoe waarheid ons verdeelt...	Adventskerk	20.00 uur

Hartelijk dank aan alle inzenders van bijdragen aan  
deze nieuwsbrief!

Eindredactie nieuwsbrief  
Karl van Klaveren en Jolande Annema

Website van de Adventskerk  
[www.vcgz.nl](http://www.vcgz.nl)

Bankrekeningnummer  
van de VCGZ:  
NL 07 INGB 0003 1665 56