

# ADVENTSKERK

## 2024 – 2025



VRIJZINNIG CHRISTELIJKE  
GELOOFSGEMEENSCHAP ZOETERMEER

*Een plek voor zinzoekers*

# INHOUDSOPGAVE

## VIERING EN MEDITATIE

- De eerste dag – 4
- Leven in aandacht – 5
- Kerstavond: ‘Dat wat groter is ...’ – 6

## EVENTS, LEZINGEN EN WORKSHOPS

- Kosmische viering van de aarde – 7
- Palestijnse christenen in Bethlehem – 8
- Gaudi: dichter in steen – 9
- Wetenschap of spiritualiteit: waarom niet beide? – 11
- Filmavond: ‘Capharnaüm’ – 12
- Fotograferen wat je heilig is – 13

## GESPREKSKRINGEN

- Dansende denkers – 14
- Hoe waarheid ons verdeelt en weer kan samenbrengen – 17
- Wat is gnostiek? – 18
- Creatief bijbellezen: het boek Openbaring – 19
- Krant op tafel – 20
- Strandwandelgesprekken – 21

## ALGEMEEN

- Kerkgebouw – 22
- Wat is vrijzinnig? – 22
- Vereniging en bestuur – 23
- Website en nieuwsbrief – 24
- Lid of donateur worden – 24
- Verhuur van de kerk – 24
- Contact met de VCGZ – 26
- Landelijk vrijzinnig – 27

## AGENDA

- Kerkdiensten 2024/25 – 28
- Overige activiteiten 2024/25 – 30

# ONGEDWONGEN GELOVEN



De Adventskerk is een vrijzinnige kerk in Zoetermeer, waarin het geloof op een ongedwongen manier wordt beleefd. Het is een kleine kring van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten, waar ook progressieve katholieken en andere zinzoekers zich thuis voelen. Ons mooie kerkje staat in het oude hart van Zoetermeer. Geloof is voor ons een zoektocht waarin spiritualiteit en ethiek, maar ook kunst en filosofie een rol spelen. Het christendom zien wij als een gastvrije religie, waarin het draait om liefde en verwondering. De kerk koesteren wij als een warme plek die inspireert en ruimte biedt aan vogels van diverse pluimage.

Hopelijk blijkt dit ook uit ons programma: een gevarieerd aanbod dat zich richt op gelovigen, zoekers en twijfelaars. Ook in de vorm is er variatie: praten en luisteren, kijken en beleven, proeven en doen.

Voel je welkom! En doe met ons mee...

Karl van Klaveren  
voorganger Adventskerk

# VIERING EN MEDITATIE



## DE EERSTE DAG

Vrijzinnige kerkdiensten in de Adventskerk

Het leven is een ontzagwekkend, maar vaak ook ontregelend mysterie. Op zondag komen we bijeen om dat te vieren en te gedenken. Met liederen en gebeden, woorden en stilte, verwonderen we ons over het bestaan. Na afloop is er een ontmoeting met koffie en thee, die er wezenlijk bijhoort omdat we elkaar daar spreken en in de ogen zien. Want ten diepste is een kerk een gemeenschap van mensen op zoek naar geborgenheid en inspiratie. Er is tweemaal per maand een kerkdienst in de Adventskerk, in de regel op de tweede en vierde zondag. Achterin dit boekje staat een overzicht van onze kerkdiensten.

**Data en tijd:** in de regel elke tweede en vierde zondag van de maand om 10.30 uur (zie voor data het overzicht achterin dit programmaboekje)

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

**Informatie:** Max Hofman – tel. 079-3520430

## LEVEN IN AANDACHT

Meditatie vanuit boeddhistisch-christelijke inspiratie

Elke eerste zaterdagochtend van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je juist leert te genieten in een vredig aanwezig zijn bij alles wat je doet en laat. Boeddhistische meditatie en christelijke levensbeschouwing willen bijdragen aan een meer vriendelijk én helder waarnemen van onze complexe wereld. Kunnen vriendelijke aandacht, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid ons innerlijk herijken, verdiepen en opnieuw verbinden met de wereld om ons heen. Tijdens dit uur worden momenten van stilte afgewisseld met het zingen van enkele mantra's, een ontspanningsoefening en een korte overweging. Er is ook aandacht voor goed zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kopje thee. De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (humanistisch geestelijk begeleider).



**Data:** elke eerste zaterdag van de maand (7 september 2024 t/m 7 juni 2025)

**Tijd:** inloop vanaf 9.15 uur, aanvang 9.30 uur

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Kosten:** vrij toegang, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

**Informatie:** Saskia Stolwijk en Toon Vessies – tel. 06-30398712

## KERSTAVOND: ‘DAT WAT GROTER IS ...’

Een viering met meditatie en lichtritueel

Mensen zijn voortdurend onderweg en stellen zichzelf voortdurend doelen. Als we terugkijken op al onze inspanningen ontkomen we er soms niet aan te erkennen dat we ons vaak verliezen in oppervlakkige vluchtigheden. Dat we voorbijgaan aan ‘dat wat groter is’. De Deense filosoof Søren Kierkegaard schreef: ‘Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.’ Hierom is het belangrijk om regelmatig in de achteruitkijkspiegel te kijken. Soms is er een omzien in verwondering, soms ook de constatering dat we vooral bezig zijn geweest met vormen van zelfhandhaving. De



zelfhandhaving, die meer actieve laag van het bewustzijn waar onze vermogens zich ontplooiën, moet er natuurlijk ook zijn. Het is de actieve kant in ons. Door te vertragen, door te verstillen word je uit dat actieve deel gehaald en kan er ruimte ontstaan voor een nog nauwelijks verkende diepte. Hierin kan zich onzekerheid manifesteren én

tegelijk een verlangen naar een dieper weten. Juist deze roerige tijd nodigt ons uit te zakken in onszelf en te durven vertrouwen op dat wat groter is. Op dit moment is nog onzeker of ‘the Sound of Love’ uit Amersfoort ons samenzijn met hun muziek zal ondersteunen. Na afloop van de meditatie schenken wij thee en is er ruimte voor een verder ontmoeten. Deze Kerstavond wordt verzorgd door Saskia Stolwijk, lichaamsgericht therapeut en Toon Vessies, humanistisch geestelijk begeleider.

**Datum:** dinsdag 24 december 2024

**Tijd:** inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur (aanmelden noodzakelijk via [zijndoorzien@hotmail.com](mailto:zijndoorzien@hotmail.com) vóór 21 december)

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Kosten:** vrijwillige bijdrage

**Informatie:** Toon Vessies en Saskia Stolwijk – tel. 06-30398712

# EVENTS, LEZINGEN EN WORKSHOPS



## KOSMISCHE VIERING VAN DE AARDE

Alternatieve viering vanuit eco-spiritualiteit

Welke spiritualiteit kan ons ondersteunen in deze overgangstijd, waarin crisis overheerst, maar zich ook nieuwe mogelijkheden voordoen? In deze ‘viering van de aarde’ richten we ons op verbinding met de kosmos en de aarde in haar uitbundige schoonheid en al haar levensvormen. Het is een viering die nadrukkelijk ‘universeel’ wil zijn, ongeacht wat onze levensovertuiging is: atheïst, agnost, spiritueel of religieus. Een viering waarin ruimte is voor de beleving, muziek en dans, vieren, rouwen, danken en creëren. Komend vanuit het Stadsklooster Delft is Anja Schaafsma sinds 2023 bezig om dergelijke vieringen vorm te geven. In februari 2025 brengt ze deze Kosmische Viering van de Aarde naar de Adventskerk in Zoetermeer. Er is livemuziek die de viering zal begeleiden. We willen alle bezoekers vragen om voor het ritueel een stukje natuur mee te nemen, een bloem, een tak, een steen, alle natuur is mooi. Als je graag op de grond zit, kan je een matje meenemen.



We kijken er naar uit om je op te ontmoeten en samen met ons deze viering te co-creëren. We vragen je wel om je even tevoren op te geven via e-mail: [schaafanja@gmail.com](mailto:schaafanja@gmail.com).

**Datum:** maandag 10 februari 2025

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Tijd:** 19.30 uur (inloop 19.15 uur)

**Kosten:** 10,00 euro (max. 25 mensen)

**Informatie:** Karl van Klaveren – tel. 06-11041992

**Aanmelding:** Graag van tevoren opgeven bij: [schaafanja@gmail.com](mailto:schaafanja@gmail.com)

## PALESTIJNSE CHRISTENEN IN BETHLEHEM

Lezing over een politieke noodsituatie in de praktijk



De situatie in Israël en Palestina lijkt uitzichtloos. Beide volken ervaren diepe pijn – maar tegelijk vindt er systematisch onrecht plaats naar Palestijnen. We staan stil bij wat de huidige bezetting betekent voor zowel moslims, christenen als joden. We horen over Israëlische mensenrechtenorganisaties, en maken kennis met Palestijnse christenen. Wat is de

situatie waar zij in leven, welke vragen hebben zij aan kerken in het westen? Waar schuurt onze theologie met de situatie in Israël en Palestina? We maken op deze avond kennis met Tent of Nations in Bethlehem, een educatieve boerderij van de Palestijns-christelijke familie Nassar en laten ons door hen inspireren. Zij weigeren slachtoffer te zijn en zij zetten zich – ondanks extreem moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening – op een creatieve



wijze in onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Meer info [www.tentofnations.nl](http://www.tentofnations.nl).

**Datum:** maandag 9 december 2024

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Tijd:** 20.00 uur

**Kosten:** 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties (de entree zal worden overgemaakt als donatie aan het project Tent of Nations)

**Informatie:** Karl van Klaveren – tel. 06-11041992



## **GAUDÍ: DICHTER IN STEEN**

Lezing over architectuur vanuit de natuur

Antoni Gaudí (1852 –1926) is vooral bekend als de architect van de nog steeds niet geheel voltooide Sagrada Família in Barcelona. Deze enorme kathedraal is een voorbeeld van organisch bouwen, een richting in de architectuur die zich laat inspireren door de natuur. Gaudí geldt – met o.a. Rudolf Steiner – als één van de grondleggers voor deze richting. Het ‘terug naar de natuur’ maakt deel uit van een heropleving van de Romantiek, die rond 1900 mede een reactie was op de industrialisatie. De inspiratie door de natuur komt niet alleen tot uitdrukking in de vormgeving van de bouwwerken, maar ook in bijvoorbeeld de

materiaalkeuze en kleuren. Ook het bouwen zelf leek bij Gaudí veelal op een natuurlijk groeiproces: werktekeningen waren slechts schetsmatig en elke volgende bouwfase moest vooral op een natuurlijke wijze bij de voorgaande aansluiten: vanzelf een langdurig proces. In het aansluiten bij de natuur lag voor Gaudí ook een aansluiten bij de schepping Gods en bij het in de natuur én de mens voortdurend vóórtgaande scheppingsproces. Zijn bouwstijl is enerzijds een kwestie



van ‘navolging’, en anderzijds, met name in de Sagrada Família, een in de huidige tijd waarschijnlijk moeilijk navoelbare vorm van ‘boetedoening’. Bij bewoners, bezoekers en voorbijgangers van Gaudí’s bouwwerken wilde Gaudí eenzelfde soort verwondering opwekken als je in de natuur kan overkomen.

Daarnaast kan Gaudí op onverwachte en velerlei wijzen gekoppeld worden aan het thema van de ‘groene kerk’. Ruim voldoende materiaal voor een interessante avond over beeldende kunst en alles wat dat bij ons oproept.

De lezing zal worden gegeven door Bram Rutgers van der Loeff (1949). Als econoom hield hij zich in de jaren tachtig bezig met de ‘economie van het genoeg’. Bij VNO-NCW was hij lange tijd werkzaam op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

**Datum:** maandag 30 september 2024

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Tijd:** 20.00 uur

**Kosten:** 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties

**Informatie:** Karl van Klaveren – tel. 06-11041992



## **WETENSCHAP OF SPIRITUALITEIT: WAAROM NIET BEIDE**

Lezing over een hardnekkige kloof die langzaam verdwijnt

We leven in een overgangstijd en de klimaatcrisis is daar de belangrijkste manifestatie van. Dit vraagt een bezinning op de rol van ons als mensheid op deze planeet. Een die ons beter toerust op het creatief en hoopvol omgaan met alle veranderingen en de best mogelijke wereld te creëren voor alle levensvormen. Op het terrein van religie en spiritualiteit komt er een stroom van informatie op gang van schrijvers, kwantum- en neurowetenschappers, psychologen, filosofen en kunstenaars die jongere generaties inspireren. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten wordt duidelijk dat we het materialistische wereldbeeld steeds meer achter ons laten. Er bestaat een andere werkelijkheid achter de materiële wereld. Een visie die de grote religieuze tradities en de indigenous people al eeuwen verkondigen in hun eigen symbolische en mythische taal. In deze lezing, die zal worden gegeven door Anja Schaafsma van Stadsklooster Delft, worden een aantal nieuwe ontwikkelingen besproken op het gebied van spiritualiteit en wetenschap. Inzichten van recente auteurs maar ook van oudere denkers die in deze tijd herontdekt worden zoals Teilhard de Chardin en Jean Gebser. De ontwikkeling van het bewustzijn en de evolutie van de kosmos en de aarde spelen bij veel van deze schrijvers een grote rol.

**Data:** maandag 12 mei 2025

**Tijd:** 20.00 uur

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Kosten:** 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties

**Informatie:** Karl van Klaveren – tel. 06-11041992

## FILMAVOND: ‘CAPHARNAÛM’

Cinema met nagesprek



Een avond met nagesprek waarop we de indrukwekkende speelfilm *Capharnaüm* vertonen, van de Libanese regisseur Nadine Labaki. De twaalfjarige Zain wordt in de straten van Beiroet opgepakt door de politie en klaagt tijdens de rechtszaak zijn ouders aan, omdat die hun plicht zouden hebben verzaakt bij de opvoeding. In flashbacks krijgen we te zien dat de zaak van Zain sterker is dan je zou vermoeden. Een intelligent en mooi ingehouden portret van de strijd die in de achterbuurten van Libanon moet worden geleverd om te overleven. Deze Libanese speelfilm werd genomineerd voor

een Oscar en een BAFTA, en werd winnaar van de publieksprijs op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Een film die je gezien moet hebben.

**Datum:** maandag 24 februari 2025

**Tijd:** 20.00 uur

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Kosten:** vrij toegang, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

**Informatie:** Karl van Klaveren – tel. 06-11041992



## **FOTOGRAFEREN WAT JE HEILIG IS**

Workshop waarin we anders leren kijken

Mindfulness is aandachtig leven. Dat kan op vele manieren. Je kunt zelfs aandachtig de afwas doen. Ook een camera kan je helpen om bewuster aanwezig te zijn in je omgeving. We gaan erop uit met de opdracht om te fotograferen wat ons heilig is. Misschien denk je: ‘Dat zou ik niet weten.’ Maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat de camera je ertoe brengt om anders naar de wereld te kijken. Zelf kreeg ik op de fotovakschool ooit de opdracht mijn buurt te fotograferen en ontdekte dat de rommel in mijn straat op een bepaalde manier mooi was. Maar ongetwijfeld ontdek jij zelf dingen bij deze opdracht. We verzamelen ons om 13.30 uur bij de ingang van de Scheveningse Pier en gaan eerst wat drinken. Daarbij spreken we over het thema, krijgen instructie en gaan daarna op pad. Het liefst alleen, maar samen kan ook. Terwijl we door de stad, langs het strand of door de duinen lopen, proberen we ons open te stellen voor wat we zien. Om 16.30 uur komen we weer samen bij het Kurhaus, waarna we een plekje zoeken om samen de resultaten te bekijken op een laptop. Fotograferen met een digitale camera of smartphone is dan ook aan te bevelen. Deze workshop zal worden begeleid door Karl van Klaveren.



**Datum:** donderdag 10 juli 2025  
**Tijd:** 13.30-17.15 uur  
**Plaats:** ingang van de Pier in Scheveningen  
**Kosten:** consumpties op eigen kosten  
**Informatie:** Karl van Klaveren – tel. 06-11041992

## GESPREKSKRINGEN



### DANSENDE DENKERS

Filosofische leeskring over leven met wat je niet in de hand hebt

Het leven overkomt ons en kan overweldigend zijn, zowel in positieve als negatieve zin, zo begint Frits de Lange zijn nieuwste boek *Overweldigend* (Ten Have 2023), waarin hij vooral de filosofie van hedendaagse denkers als Gilles Deleuze en Hartmut Rosa uitwerkt. Doorgaans denken we dat ons leven pas geslaagd is als we de touwtjes in handen hebben. Maar het is eerder andersom. Het leven is óns de baas. Het overkomt ons als een macht die groter en sterker is dan wijzelf. De Lange onderzoekt manieren die zijn bedacht om met het overweldigende

van het leven om te gaan. Hij verkent religieuze, esthetische, psychologische en metafysische antwoorden. In vroeger tijden werd het overweldigende geduid als de hand van God. Nu de zingevingspotentie van de religie lijkt uitgeput, moeten we het van andere bronnen hebben. In de filosofie werd al vroeg gezocht naar andere verklaringen voor dat wat ons overkomt. Daar heet het overweldigende het sublieme. Filosofen als Burke en Kant maakten het tot voorwerp van rationele reflectie. Descartes ontwikkelde in een tijd waarin zekerheden wegvielen een filosofie vanuit het allerzekerste uitgangspunt dat hij kon bedenken: het ik. Zo kwam de denkende mens tegenover de wereld te staan, als meester en bezitter. Door zijn dualisme ging het ook mis in onze cultuur. De gedachte ontstond dat de mens het centrum van het universum is en dat we het leven met rede, techniek en wetenschap onder controle kunnen krijgen. Niets is minder waar. Moderne denkers hebben ons gelukkig weer bepaald bij onze onderlinge afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Het draait in het leven niet om ons. We zijn deel van een groter geheel, dat van



toevalligheden aan elkaar hangt. De Lange laat zich daarbij inspireren door Gilles Deleuze, die zegt: Denken doe je niet vanuit je hoofd, maar vanuit je middenrif. Ook de oplossing van de stoïcijnen komt ter sprake, evenals Spinoza die dat spoor verdiepte met een ‘affectieve ommekeer’. Een benadering die in onze tijd is uitgewerkt door Brian Massumi. Levenskunst is voor De Lange een kwestie van afstemmen. Dat doe je niet door te geloven in illusies of je over te geven aan het gezag van anderen, maar door te vertrouwen op je intuïtie en het krachtenspel te leren lezen waarvan je deel uitmaakt. Deleuze gebruikt het beeld van



een kind dat leert zwemmen: ‘De instructeur kan de schoolslag voordoen op het droge, maar zwemmen leer je niet aan de kant.’ In het laatste hoofdstuk springen we met De Lange in het diepe. Op zoek naar afstemming, kiest hij voor de metafoor van de dans. We moeten leren dansen met het leven, zoals je volgens de cabaretier Herman Finkers ook met de dood moet leren dansen. Ook Nietzsche’s denken gaat in die richting, evenals de wijsheid die schuilgaat in symboliek van de dansende Shiva uit India. Dansen is een evenwichtsoefening waarbij zowel ons eigen initiatief als het volgen van de ander en de wereld wezenlijk is.



In deze filosofische kring bespreken we dit boek op kritische wijze. Wat kunnen we ervan leren en wat ontbreekt? Wat raakt ons en waar gaat de auteur de mist in? We lezen thuis een aantal pagina’s, waarbij we een passage markeren die we aan de groep zouden willen voorleggen omdat we die treffend vinden of er vragen bij hebben. Deze filosofische leeskring wordt begeleid door ds. Karl van Klaveren, die ook vertaler spiritualiteit en filosofie is bij uitgeverij Ten Have.

**Data:** maandag 9 september (p. 7-44 over de religieuze en esthetische benadering: Rudolf Otto, Edmund Burke en Immanuel Kant), 7 oktober (p. 44-90 over de psychologische en metafysische benadering: Jonathan Haidt, Leibniz, Laplace, Descartes en Job), 11 november (p. 90-125 over aangedaan zijn en intens leven: Gilles Deleuze) en 16 december 2024 (p. 125-160 over de ‘affectieve ommekeer’: Spinoza, Brian Massumi en de stoïcijnen) / 6 januari 2025 (p. 160-200 over resonantie zoeken en het leven als dans: Hartmut Rosa, Jakob Böhme en John Dewey)

**Tijd:** keuze uit een middagkring om 15.00 uur en een avondkring om 20.00 uur

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Kosten:** 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden



## HOE WAARHEID ONS VERDEELT EN WEER KAN SAMENBRENGEN

Filosofische leeskring over culturele en politieke ontwikkelingen

Dit boek van filosoof Rob Wijnberg wil een medicijn bieden tegen de gevoelde machteloosheid van deze tijd. Geloven we nog in waarheid? Of geloven we alleen nog in onze *eigen* waarheid? Wie het nieuws leest, de discussies op sociale media of het politieke debat volgt, kan haast niet anders dan concluderen dat waarheid haar zeggingskracht heeft verloren. Het gevolg: een samenleving

waarin retoriek, relativisme en cynisme hoogtij vieren. Volgens Wijnberg is het enige wat daar iets aan kan veranderen, een nieuw hoopgevend verhaal over de toekomst vanuit de geschiedenis die achter ons ligt. Een verhaal dat laat zien dat waarheid geen feitelijke analyse is, maar een manier van kijken. *Voor ieder wat waars* (2023) heeft als ondertitel *Hoe waarheid ons verdeelt en weer kan samenbrengen* en is een scherpe analyse van onze cultuur. Het boek biedt een remedie tegen de wanhoopsgevoelens die onze tijd kenmerken. Rob Wijnberg (1982) is naast filosoof ook oprichter van *De Correspondent*. Hij schreef eerder de bestsellers *Nietzsche en Kant lezen de krant* en *En mijn tafelheer is Plato*. In deze filosofische gesprekskring lezen we zijn nieuwste boek aandachtig en kritisch. Geeft het een geloofwaardige en zinvolle analyse van onze tijd? Welke inzichten geeft het ons in de waarheid? We lezen thuis steeds een gedeelte en markeren passages die we aan de groep willen voorleggen. Gespreksleider is ds. Karl van Klaveren, die ook vertaler spiritualiteit en filosofie is.

### **Maandag 3 februari**

De paradox van onze tijd en waarheid als verlossing (hst 1 en 2)

### **Maandag 3 maart**

Waarheid als vooruitgang (hst 3)

## Maandag 31 maart

Waarheid als bevrijding en behoeftebevrediging (hst 4 en 5)

## Maandag 28 april

Mediatisering van de waarheid (hst 6 en 7)

## Maandag 19 mei

Een ander verhaal: waarheid als weefsel (hst 8 en 9)

**Data:** zie hierboven

**Tijd:** keuze uit een middaggroep om 15.00 uur of een avondgroep om 20.00 uur

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Kosten:** 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden



## WAT IS GNOSTIEK?

Gesprekkring over een vergeten mystiek christendom

Gnostiek, waar gaat dat over? In zijn boek *Schatgraven in Nag Hammadi* geeft Bram Moerland in heldere taal antwoord op die vraag. Centraal staan de gnostische teksten die in 1945 werden gevonden bij de Egyptische stad Nag Hammadi. Ze veroorzaakten een revolutie in de uitleg van het vroege christendom, omdat deze teksten eeuwenlang door de kerk waren verboden. Stap voor stap maakt Bram Moerland de lezer vertrouwd met de wereld waarin ze werden geschreven, waarbij hij met name ook aandacht

besteedt aan het Thomasevangelie met zijn 'geheime woorden' van Jezus. Het blijkt dat termen zoals kind, leven, dood, opstanding en menswording in de gnostiek een eigen symbolische betekenis hebben. Die moet je kennen om deze teksten te kunnen verstaan. Daarna beschrijft hij het mensbeeld van de gnostici. De gnostiek geeft geen kant

en klare antwoorden, maar wil het leven in ons zelf verhelderen. Vervolgens vraagt Moerland zich af: hoe kunnen we de gnostische Jezus verstaan naast de Jezus van het kerkelijk christendom? Hij beschrijft Jezus niet als een wonderdoener of god, maar als een door de Geest bevoegen mens. Tenslotte laat de auteur zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek is. Ook al is de taal mythisch, vertaald naar het heden biedt het een soort ontwikkelingspsychologie, een weg om te ontdekken hoe je vaardig jezelf kunt zijn. De kring wordt begeleid door ds. Karl van Klaveren. Wie het boek niet tweedehands ([www.bol.com](http://www.bol.com)) weet te verkrijgen, kan bij hem een kopie aanvragen.

**Data:** maandag 14 oktober (p. 11-43), 4 november (p. 44-85), 13 januari (p. 86-115), 17 februari (p. 115-144), 10 maart (p. 144-180) en 7 april (p. 180-189)

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Tijd:** 15.00 uur

**Kosten:** vrij toegang, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

**Informatie:** Karl van Klaveren – tel. 06-11041992

## CREATIEF BIJBELLEZEN: HET BOEK OPENBARING

Exegetische workshop waarin we verhalen hertalen

In de afgelopen twee seizoenen hebben we op creatieve wijze de Psalmen gelezen. Na een vergelijking van diverse vertalingen gingen we aan de slag met een eigen vrije interpretatie. Daaruit kwamen poëtische pareltjes voort. In dit seizoen gaan we onze grenzen verleggen. Dit seizoen gaan we op creatieve wijze het bijbelboek Openbaring lezen. Een boek vol bizarre visioenen dat je alleen kunt verstaan als je het



beeldend en metaforisch leest. Maar je moet ook iets weten over de tijdgeschiedenis waarin deze taal staat. We richten ons op de zeven

brieven aan het begin, een visioen van de ondergang van de wereld en een visioen over de nieuwe hemel en aarde. Uitgaande van deze ankerpunten proberen we onze eigen gevoelens over de wereld van nu een plaats te geven. In vrije hertalingen maken we ons eigen boek van openbaring. We proberen daarbij ook naar binnen te gaan en echt te voelen wat deze teksten met ons doen en hoe het staat met onze gevoelens van hoop en wanhoop. Kortom, de Bijbel lezen als spiegel en uitdaging. De eerste keer is een inleidende bijeenkomst over het boek Openbaring en het concept van de kring. Begeleider van deze exegetische workshop is Karl van Klaveren

**Data:** maandag 23 september, 21 oktober en 18 november 2024 / 20 januari 2025

**Tijd:** 19.30 uur (!)

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Kosten:** vrij toegang, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

**Informatie:** Karl van Klaveren – tel. 06-11041992



## KRANT OP TAFEL

Gesprekskring over de actualiteit

In deze gezellige middagkring praten we met elkaar over de actualiteit. Vóór koffie en thee inventariseren we de thema's waar we het over willen hebben aan de hand van krantenartikelen, die de deelnemers thuis hebben gelezen en meegenomen. Het is altijd weer een genot om op deze ontspannen wijze met elkaar van

gedachten te wisselen. We lossen de problemen in de wereld niet op, maar kunnen de moeite die we er mee hebben wel delen en komen soms ook op goede ideeën. Max Hofman zal dit seizoen deze kring leiden.

**Data:** maandag 16 september en 2 december 2024 / 27 januari en 24 maart 2025

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Tijd:** 15.00 uur



**Kosten:** vrij toegang, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

**Informatie:** Max Hofman – tel. 079-3520430



## **STRANDWANDELGESPREKKEN**

Beweging en bezinning in de natuur

Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om te gaan wandelen met een kleine groep mensen. Het is een mooie manier om met elkaar in gesprek te komen. Ondertussen genieten we van de prachtige natuur. De wandeling start in Den Haag maar staat nadrukkelijk ook open voor mensen uit Zoetermeer. Vanaf de Houtrustkerk aan de Beeklaan – nabij de duinen – loopt een prachtig pad door de duinen naar het strand. Bij strandpaviljoen De Kwartel rusten we uit voor een drankje (op eigen kosten). Daarna lopen we over het strand terug. We vertrekken bij de Houtrustkerk om 14.00 uur en zijn daar zo rond 16.45 uur weer terug. Bij regen wordt er een mail verstuurd dat de wandeling niet doorgaat.

**Data:** elke derde dinsdag van de maand: 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december 2024 / 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april en 20 mei 2025

**Tijd en plaats:** vertrek om 14.00 uur vanaf Houtrustkerk, Beeklaan 535 in Den Haag (bereikbaar met tram 3, uitstappen bij halte Conradkade, 5 minuten lopen)

**Kosten:** vrij toegang en consumpties op eigen kosten

**Informatie:** Karl van Klaveren – tel. 06-11041992

# ALGEMENE INFORMATIE



## KERKGEBOUW

Momenteel staat ons kerkgebouw in een woonwijk. Maar in de tijd dat de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden plannen maakte voor een eigen gebouw, moest de wijk waarin de kerk zou komen nog worden gebouwd. In 1952 was er sprake van een uitbreidingsplan van de gemeente Zoetermeer achter de Dorpstraat. Daarin was ook ruimte voor een kerk gereserveerd. Zo werd in 1955 de Adventskerk gebouwd. De architect ontwierp het gebouw in de stijl van de Delftse School.

## WAT IS VRIJZINNIG?

De Adventskerk is een vrijzinnige geloofsgemeenschap, waar mensen uit verschillende kerkgenootschappen samen kerk zijn onder de naam VCGZ, een afkorting van Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer. Van dit veelkleurige gezelschap waren de remonstranten in 1986 het eerste kerkgenootschap ter wereld dat de inzegening van een homohuwelijk mogelijk maakte. De doopsgezinden waren het eerste kerkgenootschap waar ook vrouwen predikant konden worden. De vrijzinnig protestanten zijn ontstaan vanuit de gedachte dat geloof en



wetenschap elkaar niet hoeven te bijten. En er zijn in ons midden ook kritische katholieken die bij ons een toevlucht hebben gevonden. We willen als kerk een thuis te zijn voor een ieder die op een vrije manier wil geloven vanuit waarden als vrede en recht, respect voor de aarde, compassie en tolerantie, liefde en hoop.



## **VERENIGING EN BESTUUR**

De VCGZ is een vereniging en heeft een algemene ledenvergadering (afgekort ALV). Daarnaast is er een bestuur dat bestaat uit zes leden, die zich met hart en ziel inzetten om onze gemeenschap tot een fijne plek te maken. De voorganger is ds. Karl van Klaveren, woonachtig in Den Haag waar hij ook predikant is van de Houtrustkerk. Hij werkt minder dan één dag per week voor onze kerk en is meestal op maandag in Zoetermeer. Hij is voornamelijk aangesteld voor kringwerk. Er is ook een pastoraal team in onze kerk, dat bestaat uit twee leden: Marja Hofman, Toon Vessies. Daarnaast zijn er nog meer mensen actief in onze gemeenschap. Verderop vindt u een lijst met contactgegevens, waarin verschillende van hen worden genoemd.

## **WEBSITE EN NIEUWSBRIEF**

De Adventskerk heeft een website, die momenteel wordt beheerd door Annet Rombout. Het adres is: [www.vcgz.nl](http://www.vcgz.nl). U kunt daar alle actuele informatie vinden. Ook hebben we als kerk een nieuwsbrief, die viermaal per jaar verschijnt en wordt geredigeerd door Jolande Annema (e-mail: [redactie@vcgz.nl](mailto:redactie@vcgz.nl)). Wie op de verzendlijst van de nieuwsbrief wil komen, kan zich opgeven bij onze secretaris, Max Hofman (e-mail: [secretaris@vcgz.nl](mailto:secretaris@vcgz.nl)).



## **LID OF DONATEUR WORDEN**

De Adventskerk gaat uit van de VCGZ, de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer. Ook u kunt lid worden van deze vereniging. Indien gewenst kunt u ingeschreven blijven bij uw eigen kerk. Het is ook mogelijk om donateur te worden. Leden en donateurs krijgen bij sommige activiteiten korting. Lidmaatschapsbijdragen en donaties zijn aftrekbaar voor de belasting.

## **VERHUUR VAN KERK**

De VCGZ biedt ook niet-leden of organisaties de mogelijkheid de Adventskerk per dagdeel te huren. De kerkzaal kan naar behoefte van de gebruikers – en passend bij het programma – zelfstandig worden ingedeeld. De Adventskerk staat onder musici bekend om de goede en natuurlijke akoestiek, waardoor in de loop der jaren een trouwe en gevarieerde groep van koren en ensembles is ontstaan, die hier graag opnames maken en repeteren. Daarbij biedt de kerkzaal bij uitvoeringen of concerten, ruimte voor 50 tot 70 zitplaatsen. Ook is er een mogelijkheid gebruik te maken van het orgel, de piano of de beamer. In de aangrenzende zaal is een keukenblok en kan koffie of thee worden gezet. In de torenhal bevinden zich twee toiletten, waaronder een

invalidentoilet. Voor kleinschalige bijeenkomsten zoals workshops, of vergaderingen van bijvoorbeeld VVE's of ambulante medewerkers, is de consistoriekamer apart te huur. Aan tafels is ruimte voor circa 16 personen, en er kan koffie of thee worden gezet. En er is wifi. Voor meer informatie en tarieven, kunt u mailen naar de coördinator Gertjan Koolstra via [verhuur@vcgz.nl](mailto:verhuur@vcgz.nl), of stuur een berichtje op 06-51183261.



# CONTACT MET DE VCGZ

## **Voorzitter**

Toon Vessies

e-mail: voorzitter@vcgz.nl

tel. 06-30398712

## **Secretaris**

Max Hofman

e-mail: maxhofman52@gmail.com

tel. 079-3520430

## **Penningmeester**

Reinder Stienstra

e-mail: penningmeester@vcgz.nl

## **Algemene bestuursleden**

Jolande Annema

Marja Hofman - de Groot

Jenny Sulkers

## **Voorganger**

Karl van Klaveren

e-mail: voorganger@vcgz.nl

tel. 06-11041992

## **Pastoraal team**

Marja Hofman-de Groot

tel. 079-3520430

Toon Vessies

tel. 06-30398712

## **Coördinatie preekrooster**

Jolande Annema

## **Coördinatie organisten**

Erica Gunzel-van der Straeten

### **Beheer website**

Annet Rombout

e-mail: [websitebeheervcgz@gmail.com](mailto:websitebeheervcgz@gmail.com)

Toon Vessies

### **Redactie nieuwsbrief**

Jolande Annema

e-mail: [redactie@vcgz.nl](mailto:redactie@vcgz.nl)

### **Coördinatie jaarprogramma**

Karl van Klaveren

tel. 06-11041992

### **Coördinatie tuincommissie**

Jolande Annema

### **Coördinatie verhuur**

Gertjan Koolstra

e-mail: [verhuur@vcgz.nl](mailto:verhuur@vcgz.nl)

tel. 06-51183261

## **LANDELIJK VRIJZINNIG**

De VCGZ Adventskerk is een overkoepelende geloofsgemeenschap, waarin (naast onafhankelijke zinzoekers) een drietal vrijzinnige kerkgenootschappen zijn verenigd. Elk daarvan heeft een eigen landelijke organisatie met een aparte website en een regelmatig verschijnend tijdschrift. Soms organiseren ze in het land interessante activiteiten. Op hun websites wordt daarover bericht. Als je lid bent of wordt van een van deze kerkgenootschappen dan ontvang je gratis hun tijdschrift. Je kunt ook lid worden van de VCGZ zelf.

**Doopsgezinden** – [www.doopsgezinden.nl](http://www.doopsgezinden.nl)

**Remonstranten** – [www.remonstranten.nl](http://www.remonstranten.nl)

**Vrijzinnig Protestant**en – [www.vrijzinnig.nl](http://www.vrijzinnig.nl)

# KERKDIENSTEN

*Tweemaal per maand is er een kerkdienst. Onze eigen voorganger gaat in de regel voor op de tweede zondag van de maand. Naast de kerkdiensten zijn er ook steeds meditatiebijeenkomsten op de eerste zaterdag van de maand (zie 'Leven in aandacht' onder Overige activiteiten).*

## 2024

### September

zondag	8	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	22	dhr. Toon Vessies (Vredesweek)	Adventskerk	10.30 u

### Oktober

zondag	13	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	27	da. Monique van Zoest	Adventskerk	10.30 u

### November

zondag	10	ds. Karl van Klaveren (Eeuwigheidszondag)	Adventskerk	10.30 u
zondag	24	da. Len Lafeber	Adventskerk	10.30 u

### December

zondag	8	ds. Karl van Klaveren (Tweede Advent)	Adventskerk	10.30 u
zondag	15	da. Marijke Kwant (Derde Advent)	Adventskerk	10.30 u
dinsdag	24	Kerstavondmeditatie	Adventskerk	20.00 u
woensdag	25	nog in te vullen (Eerste Kerstdag)	Adventskerk	10.30 u

## 2025

### Januari

zondag	12	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	26	ds. Johan Goud	Adventskerk	10.30 u

### Februari

zondag	9	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	23	nog in te vullen	Adventskerk	10.30 u

### Maart

zondag	9	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	23	ds. Wim Hollart	Adventskerk	10.30 u

## **April**

zondag	13	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
donderdag	17	dhr. Toon Vessies (Witte Donderdag)	Adventskerk	19.30 u
zondag	20	mevr. Nel Verburg (Pasen)	Adventskerk	10.30 u

## **Mei**

zondag	11	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	25	da. Monique van Zoest	Adventskerk	10.30 u

## **Juni**

zondag	8	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	22	ds. Hans Le Grand	Adventskerk	10.30 u



# OVERIGE ACTIVITEITEN

*Onderstaande activiteiten worden elders in dit jaarprogramma toegelicht.*

## 2024

### September

zaterdag	7	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	9	Dansende denkers	Adventskerk	15.00 u
maandag	9	Dansende denkers	Adventskerk	20.00 u
maandag	16	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 u
dinsdag	17	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u
maandag	23	Creatief bijbellezen: Openbaring	Adventskerk	19.30 u
maandag	30	Gaudi – dichter in steen	Adventskerk	20.00 u

### Oktober

zaterdag	5	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	7	Dansende denkers	Adventskerk	15.00 u
maandag	7	Dansende denkers	Adventskerk	20.00 u
maandag	14	Wat is gnostiek?	Adventskerk	15.00 u
dinsdag	15	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u
maandag	21	Creatief bijbellezen: Openbaring	Adventskerk	19.30 u

### November

zaterdag	2	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	4	Wat is gnostiek?	Adventskerk	15.00 u
maandag	11	Dansende denkers	Adventskerk	15.00 u
maandag	11	Dansende denkers	Adventskerk	20.00 u
maandag	18	Creatief bijbellezen: Openbaring	Adventskerk	19.30 u
dinsdag	19	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u

### December

maandag	2	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 u
zaterdag	7	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	9	Palestijnse christenen in Bethlehem	Adventskerk	20.00 u
maandag	16	Dansende denkers	Adventskerk	15.00 u
maandag	16	Dansende denkers	Adventskerk	20.00 u
dinsdag	17	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u
dinsdag	24	Meditatie op Kerstavond	Adventskerk	20.00 u

## 2025

### Januari

zaterdag	4	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
----------	---	-------------------	-------------	--------

maandag	6	Dansende denkers	Adventskerk	15.00 u
maandag	6	Dansende denkers	Adventskerk	20.00 u
maandag	13	Wat is gnostiek?	Adventskerk	15.00 u
maandag	20	Creatief bijbellezen: Openbaring	Adventskerk	19.30 u
dinsdag	21	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u
maandag	27	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 u

## Februari

zaterdag	1	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	3	Hoe waarheid ons verdeelt ...	Adventskerk	15.00 u
maandag	3	Hoe waarheid ons verdeelt ...	Adventskerk	20.00 u
maandag	10	Kosmische viering van de aarde	Adventskerk	19.30 u
maandag	17	Wat is gnostiek?	Adventskerk	15.00 u
dinsdag	18	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u
maandag	24	Filmavond: Capharnaüm	Adventskerk	20.00 u

## Maart

zaterdag	1	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	3	Hoe waarheid ons verdeelt ...	Adventskerk	15.00 u
maandag	3	Hoe waarheid ons verdeelt ...	Adventskerk	20.00 u
maandag	10	Wat is gnostiek?	Adventskerk	15.00 u
dinsdag	18	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u
maandag	24	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 u
maandag	31	Hoe waarheid ons verdeelt ...	Adventskerk	15.00 u
maandag	31	Hoe waarheid ons verdeelt ...	Adventskerk	20.00 u

## April

zaterdag	5	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	7	Wat is gnostiek?	Adventskerk	15.00 u
dinsdag	15	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u
maandag	28	Hoe waarheid ons verdeelt ...	Adventskerk	15.00 u
maandag	28	Hoe waarheid ons verdeelt ...	Adventskerk	20.00 u

## Mei

zaterdag	3	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	12	Geloof en spiritualiteit: waarom niet beide?	Adventskerk	20.00 u
maandag	19	Hoe waarheid ons verdeelt ...	Adventskerk	15.00 u
maandag	19	Hoe waarheid ons verdeelt ...	Adventskerk	20.00 u
dinsdag	20	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u

## Juni

maandag	7	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
---------	---	-------------------	-------------	--------

## Juli

donderdag	10	Fotograferen wat je heilig is	ingang Pier	13.30 u
-----------	----	-------------------------------	-------------	---------



## ADVENTSKERK

JULIANALAAN 3  
2712 CB ZOETERMEER

SECRETARIS  
Max Hofman  
tel. 079-3520430

BANKREKENING  
NL 07 INGB 0003 1665 56

[WWW.VCGZ.NL](http://WWW.VCGZ.NL)