

ADVENTSKERK

2023 – 2024



VRIJZINNIG CHRISTELIJKE
GELOOFSGEMEENSCHAP ZOETERMEER

Een plek voor zinzoekers

INHOUDSOPGAVE

VIERING EN MEDITATIE

De eerste dag – 4

Leven in aandacht – 5

Kerstavond: ‘Vervulling’ – 6

LEZINGEN

De Bijbel zonder vrome praatjes – 7

Scheppingsverhalen uit de hele wereld – 8

De vergeten filosofie van Jean Gebser – 9

WORKSHOPS

Creatief de Psalmen lezen – 10

Sacred dance: bewegen vanuit je hart – 12

GESPREKSKRINGEN

Het vuur van de vrijheid – 13

Wie was Maria Magdalena? – 14

Krant op tafel – 15

SAMEN KIJKEN EN DOEN

Filmavond: Hannah Arendt – 16

Documentaire in gesprek: The Story of God – 17

Strandwandelgesprekken – 18

ALGEMEEN

Kerkgebouw – 19

Vereniging en bestuur – 19

Wat is vrijzinnig? – 20

Website en nieuwsbrief – 20

Lid of donateur worden – 21

Verhuur van de kerk – 21

Contact met de VCGZ – 23

AGENDA

Kerkdiensten – 24

Overige activiteiten – 26

ZOEKEN NAAR ZIN



De Adventskerk is een vrije geloofsgemeenschap waarin het geloof op een ongedwongen manier wordt beleefd. Het is een kleine kring van doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnige protestanten, waar ook progressieve katholieken en andere zinzoekers zich thuis voelen. Ons mooie kerkje staat in het oude hart van Zoetermeer. Geloof is voor ons een zoektocht waarin religie en moraal, maar ook kunst en filosofie een rol spelen. Het christendom zien wij als een gastvrije religie, waarin het gaat om liefde en verwondering. De kerk koesteren wij als een warme plek die inspireert en ruimte biedt aan vogels van diverse pluimage.

Hopelijk blijkt dit ook uit ons programma: een gevarieerd aanbod dat zich richt op gelovigen, zoekers en twijfelaars. Ook in de vorm is er variatie: praten en luisteren, kijken en beleven, proeven en doen.

Voel je welkom! En doe met ons mee...

Karl van Klaveren
voorganger Adventskerk

VIERING EN MEDITATIE



DE EERSTE DAG

Vrijzinnige kerkdiensten in de Adventskerk

Het leven is een ontzagwekkend, maar vaak ook onregelend mysterie. Op zondag komen we bijeen om dat te vieren en te gedenken. Met liederen en gebeden, woorden en stilte, verwonderen we ons over het bestaan. Na afloop is er een ontmoeting met koffie en thee, die er wezenlijk bijhoort omdat we elkaar daar spreken en in de ogen zien. Want ten diepste is een kerk een gemeenschap van zielen op zoek naar liefde, geborgenheid en inspiratie. Er is tweemaal per maand een kerkdienst in de Adventskerk, in de regel op de tweede en vierde zondag. Achterin dit boekje staat een overzicht van onze kerkdiensten.

Data en tijd: in de regel elke tweede en vierde zondag van de maand om 10.30 uur (zie overzicht achterin dit programmaboekje)

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

Informatie: Max Hofman – tel. 079-3520430

LEVEN IN AANDACHT

Meditatie vanuit boeddhistisch-christelijke inspiratie

Elke eerste zaterdagochtend van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je juist leert te genieten in een vredig aanwezig zijn bij alles wat je doet en laat. Boeddhistische meditatie en christelijke levensbeschouwing willen bijdragen aan een meer vriendelijk én helder waarnemen van onze complexe wereld. Kunnen vriendelijke aandacht, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid ons innerlijk herijken, verdiepen en opnieuw verbinden met de wereld om ons heen. Tijdens dit uur worden momenten van stilte afgewisseld met het zingen van enkele mantra's, een ontspanningsoefening en een korte overweging. Er



is aandacht voor goed zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kopje thee. De meditatie wordt gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger).

Data: elke eerste zaterdag van de maand (3 september 2023 t/m 1 juni 2024)

Tijd: inloop vanaf 9.15 uur, aanvang 9.30 uur

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee / huur

Informatie: Saskia Stolwijk en Toon Vessies, tel. 06-30398712

KERSTAVOND: ‘VERVULLING’

Een viering met meditatie en lichtritueel



Mensen zijn steeds onderweg en begaan vele wegen. Soms blijven we rondjes rijden op de diverse rotondes van ons leven. Ineens is er een afslag die – hoe onbekend ook de weg – jou leidt naar een weg van toewijding en vervulling. Toewijding ankert in het hart en brengt vervulling met zich mee. Vervulling is geen synoniem van

tevredenheid. Vervulling is haar eigen beloning – de innerlijke passie brengt plezier en draagt bij aan hoe te leven in rijke eenvoud. Een speciale muzikale omlijsting wordt verzorgd door Linda Hensing, Peter van den Hoek en Olivier Manche. Zij begeleiden ons bij het zingen van enkele mantra's. Het afwisselende samenspel – met o.a. – is verstillend en inspirerend. Na afloop bent u van harte welkom bij de thee. Deze Kerstavond wordt verzorgd door Saskia Stolwijk, lichaamsgericht therapeut en Toon Vessies, geestelijk verzorger.

Datum: zondagavond 24 december 2023

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur (aanmelding noodzakelijk via zijndoorzien@hotmail.com vóór 20 december)

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee

Informatie: Toon Vessies en Saskia Stolwijk, tel. 06-30398712

LEZINGEN EN WORKSHOPS



DE BIJBEL ZONDER VROME PRAATJES

Lezing over het lef om op te staan

Vele mensen van goede wil hebben zich afgekeerd van het traditionele kerkelijke mens-, gods- en wereldbeeld. Schuld en schaamte, de dogmatiek met het opgeheven vingertje en een benepen kijk op het leven zouden zijn gebaseerd op de Bijbel. Maar pessimisme is niet terug te voeren op het Oude Boek. Integendeel: het roept op iedere bladzijde op tot waarachtige menselijkheid. Het legt een onvoorwaardelijk geloof in onze menselijke mogelijkheden aan de dag. En biedt een schat aan verhalen waarin het streven naar een zinvol bestaan het leidmotief is. Maar ... het laat ook met groot psychologisch inzicht zien hoe dat streven verwrongen kan raken. En hoe het tot mislukking en ellende kan leiden, zowel op het persoonlijke als op het maatschappelijke vlak. Het starre dogmatische stof moet van de oude verhalen, zodat bijbelse figuren op kunnen staan als mensen van vlees en bloed. Ze dagen ons uit het leven voluit te leven.

Dirk van de Glind (1959) stond vele jaren voor de klas als docent Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs en heeft mede daardoor de kans gehad rond te kijken in de schatkamers van de menselijke geest. In zijn boeken en publicaties geeft hij zijn visie op het leven in helder en prettig leesbaar proza weer. Lezingen lardeert hij met beeld en geluid, prikkelende stellingen, humor, anekdotes en wijsheden uit alle windrichtingen. Zijn gesprek met Annemiek Schrijver in *De Verwondering* oogstte veel waardering. Meer over de spreker is te vinden op zijn website: www.dirkvandeglind.nl.

Datum: maandag 4 maart 2024

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Tijd: 20.00 uur

Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

SCHEPPINGSVERHALEN UIT DE HELE WERELD

Lezing over de veelkleurigheid van scheppingsmythen



Hoe is de wereld eigenlijk ontstaan? Vroeger hadden de mensen geen idee en daarom vertelden ze elkaar verhalen: over machtige goden die alles konden scheppen, of juist over goden die al die nieuwe creaties maar niets vonden en alles wilden verwoesten. En dan heb je ook nog de goden die helemaal niks van plan waren maar de wereld per ongeluk maakten. Godsdienstwetenschapper Erik Jan

Tillema verdiepte zich in verschillende scheppingsverhalen uit de hele wereld: van de kraai die zich verveelde in de verhalen van de Inuit en de verkeerd geplaatste neuzen in de scheppingsverhalen uit de Filippijnen tot de vele hoofden van de hindoegod Brahma. In zijn lezing vertelt hij meerdere van deze prachtige wereldverhalen en zoomt hij in op

overeenkomsten en verschillen. Erik Jan Tillema (1983) is beleidssecretaris van de VVP Nederland. Eerder al schreef hij een boek met daarin de mooiste scheppingsverhalen ('Waarom de wereld geen zootje is') en maakte hij een theatervoorstelling over het onderwerp.

Datum: maandag 30 oktober 2023

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Tijd: 20.00 uur

Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992



DE VERGETEN FILOSOFIE VAN JEAN GEBSER

Lezing over de komst van een integraal bewustzijn

We leven in een overgangstijd en de klimaatcrisis is daar een belangrijke manifestatie van. Deze moeilijke tijd vraagt om een bezinning op onze rol op deze planeet en vraagt om een ander bewustzijn. Wat zou de rol van de religie kunnen zijn bij het creatief en hoopvol omgaan met al

deze veranderingen en het creëren van een best mogelijke wereld voor alle levensvormen? In deze lezing presenteert Anja Schaafsma een vergeten denker die ons kan helpen: Jean Gebser (1905-1975). Gebser was een Duits-Zwitserse filosoof die schreef over de geschiedenis van het bewustzijn. Gebser was een



tijdgenoot van Jung, Picasso en Rilke, waarmee hij was bevriend. Hij liet zich inspireren door onder meer Teilhard de Chardin, Hegel, Eckhart en Sri Aurobindo. In zijn boek *The ever present origin* beschrijft Gebser hoe het bewustzijn door de eeuwen heen is geëvolueerd. De fasen die Gebser onderscheidt zijn archaisch, magisch, mythisch en mentaal bewustzijn. Op dit moment lijken we ons als mensheid te

bevinden in de overgang naar een integraal bewustzijn. Anja Schaafsma zal ons in deze lezing kennis laten maken met Gebser's gedachten. Zij maakt deel uit van het Stadsklooster Delft, dat regelmatig spirituele dagen, lezingen en workshops organiseert.

Datum: maandag 22 januari 2024

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Tijd: 20.00 uur

Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

WORKSHOPS

CREATIEF DE PSALMEN LEZEN

Workshop waarin we oude psalmen weer tot leven wekken

Je kunt de Bijbel op tal van manieren lezen. Er zijn verschillende exegetische methoden en diverse bijbelvertalingen, die je soms net even anders naar een tekst laten kijken. In deze workshop willen we dat veld

met verkennen door met elkaar de Psalmen te lezen op creatieve wijze. We vergelijken bijbelvertalingen en maken ook gebruik van lectio divina, een spirituele leeswijze die in kloosters wordt gebruikt. Ook willen we proberen om, geïnspireerd door hertalingen zoals *150 psalmen vrij* van Huub Oosterhuis, zelf een hertaling te maken van de gedichten die de psalmen zijn. Een workshop bijbelse poëzie waarin we de Psalmen opnieuw tot leven proberen te wekken vanuit onze eigen



ervaring en creativiteit. In het vorig seizoen werkten we met een enthousiast groepje aan psalm 8 over de vluchtigheid en verhevenheid van de mens, en lazen. Ook hertaalden we psalm 23 over de wonderlijke geborgenheid, die je kunt ervaren te midden van ellende en pijn. Psalmen zijn uiterst menselijk in hun expressie. Dit seizoen willen we in de veertigdagentijd psalm 22, het waarom-lied bij uitstek, op ons in laten werken om te zien wat daar uitkomt. Maar we beginnen met psalm 1 over de boom en het water, waarin verworteling het thema lijkt. Maar dat is natuurlijk ook aan de lezer zelf om te bepalen wat de kern is. Wie zich bij de kring wil voegen moet zich wel opgeven. Dan krijg je de opdrachten toegestuurd.

Data: maandag 9 oktober 2023 en 25 maart 2024

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Aanmelding: bij Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 of khvan.klaveren@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie

SACRED DANCE: BEWEGEN VANUIT JE HART

Workshop waarin we luisteren naar ons lichaam



Dansen is een vergeten kunst uit oude tijden. Onze westerse cultuur is door de eeuwen heen zo sterk gerationaliseerd dat het lichaam ondergeschikt raakte aan het hoofd. Toch hoort het menselijk lijf met huid en haar bij de spiritualiteit van de joods-christelijke traditie. Dat blijkt wel uit de rol die

dans en beweging spelen in zwarte en niet-westerse kerken. Ook Mirjam, de zus van Mozes, danste bij de Rietzee. En de bijbelse psalmen staan vol reidansen. Er is in het nieuwe testament zelf sprake van een ‘opstand(ing) van het lichaam’. Op deze avond over *sacred dance* willen we het bewegend lichaam opnieuw leren kennen als voertuig van de geest. Met nadruk moet worden gezegd dat het daarbij niet gaat om mooi bewegen. Elke beweging die je maakt is een unieke expressie van jouw lichaamstaal. We willen ons bij dit avontuur laten inspireren door muziek en teksten die ons hart willen raken. Vervolgens geven wij er met ons lichaam een draai aan – letterlijk. Door onze zielsbewegingen te vertalen in lijfelijke taal en beweging streven we naar een zekere eenheid van bewust en onbewust zijn. Je hoeft je voor deze kring niet van tevoren op te geven, en kunt dus op het allerlaatste moment nog beslissen of je het aandurft. We garanderen in elk geval dat het een nieuwe en grensverleggende ervaring zal zijn, waarin je niets fout kunt doen. Het is immers ons lichaam! Wij hopen dat ook u/jij erbij bent.

Datum: op nog nader te bepalen dag aan het begin van de maand juli in het kader van de Vrijzinnige Zomerontmoetingen

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

GESPREKSKRINGEN

HET VUUR VAN DE VRIJHEID

Leeskring over vier markante vrouwelijke filosofen

In zijn boek *Het tijdperk van de tovenaars* (2018) besprak Wolfram Eilenberger vier mannelijke denkers van het begin van de 20e eeuw. Onlangs schreef hij opnieuw een bestseller, dit keer over vier vrouwelijke filosofen uit dit tijdvak. In *Het vuur van de vrijheid* (2022) volgt hij Hannah Arendt, Ayn Rand, Simone de Beauvoir en Simone Weil tijdens de oorlogsjaren. Bij het vertellen van hun levensverhaal geeft hij ook aandacht aan hun filosofie. Het fascinerende van het boek is dat deze vier markante vrouwen steeds verschillende perspectieven werpen op eenzelfde tijd. Een tijd die hen aanzette tot existentiële keuzes. Bij deze filosofische leeskring lezen de

deelnemers thuis steeds een aantal bladzijden van *Het vuur van de vrijheid*, waarna we op de bijeenkomst zelf in gesprek gaan over passages die de deelnemers hebben geselecteerd: een gedeelte dat vragen oproept, onduidelijk is of je juist aan het denken heeft gezet. Wie mee wil doen kan deelnemen aan de middagkring of de avondkring. De begeleider van de gesprekken is Karl van Klaveren, die naast predikant en theoloog ook vertaler filosofie is. Hij zal de groep zo nu en dan ook aanvullende lectuur, podcasts of online te volgen lezingen over deze denkers doorsturen, die door liefhebbers naast de leesstof van het boek kunnen worden gelezen. Uitgangspunt voor de gesprekken blijft echter het boek van Wolfram Eilenberger.



Data: maandag 2 oktober (Hst. I Vonken), 6 november (Hst. II Ballingen), 11 december (Hst. III Experimenten), 15 januari (Hst. IV Naasten), 12 februari (Hst. V Gebeurtenissen), 18 maart (Hst. VI Geweld), 22 april (Hst. VII Vrijheid), 13 mei (Hst. VIII Vuur)

Tijd: keuze uit een middagkring om 15.00 uur en een avondkring om 20.00 uur

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Kosten: 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992



WIE WAS MARIA MAGDALENA?

Leeskring over een mysterieuze vrouw uit het leven van Jezus

Maria Magdalena was een ingewijde, een ‘vrouw die het Al kent’, zo vertellen apocriefe evangeliën over haar. Ze onderwees als *apostola apostolorum* (apostel der apostelen) de mannelijke apostelen, zeggen de kerkvaders. Ze was een voormalig prostituee, zegt de kerkelijke traditie. Ze werd als hoer tegenover de heilige moeder Maria geplaatst. Veel over haar is geromantiseerd. Recent ontdekte bronnen geven een heel ander beeld. Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg voert de lezer op meeslepende wijze mee op zijn zoektocht naar Maria Magdalena. Wie

was deze mysterieuze leerling van Jezus? Vaststaat dat ze een belangrijke rol speelde. Zijn boek *Het Maria Magdalena Mysterie* (2021) laat zien dat Magdalena niet de enige vrouw uit de geschiedenis is die werd ‘weggeschreven’. Jakob Slavenburg geeft de lezer inzicht in wat de verschillende bronnen over haar vertellen. We lezen en bespreken met elkaar dit boek in een aantal gespreksmiddagen. Vooraf lezen we thuis steeds een gedeelte. De gespreksleider is ds. Karl van Klaveren.

Data: maandag 5 februari (p. 11-36), 11 maart (p. 37-64), 15 april (p. 65-102) en 6 mei (p. 103-138)

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Tijd: 15.00 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

KRANT OP TAFEL

Gesprekskring over de actualiteit

De Krant op Tafel is een gezellige middagkring, waarin de deelnemers knipsels uit kranten of tijdschriften meenemen voor een gesprek over de actualiteit. Er is vandaag de dag zoveel aan de hand dat je er confuus van wordt. Het is goed om dat met elkaar te delen. Vóór de koffie inventariseren we de oogst van de meegenomen nieuwsberichten op een whiteboard. Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek over de thema’s die zijn uitgekozen.



Data en tijd: maandag 18 september, 13 november, 19 februari en 8 april

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Tijd: 15.00 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

SAMEN KIJKEN EN DOEN



FILMAVOND: HANNAH ARENDT

Cinema met nagesprek

Dit seizoen vertonen we een indrukwekkende speelfilm over de Duits-Joodse filosoof Hannah Arendt. Deze leerling van Martin Heidegger en Karl Jaspers moet al jong haar vaderland verlaten vanwege het opkomend nazisme. Ze vlucht naar de Verenigde Staten, waar ze gaat werken als journalist en docent. In 1951 krijgt zij het Amerikaanse staatsburgerschap. Tien jaar later neemt ze een baan aan bij de krant *The New Yorker* en reist als waarnemer naar het proces van de SS'er Adolf Eichmann in Israël. De resultaten van haar bevindingen vat zij samen in een boek *De banaliteit van het kwaad*. Daarmee maakt zij een controversale los die niet alleen onder theoretici grote aandacht krijgt. Na de film is er gelegenheid tot nagesprek over de film en haar thema's.

Datum: maandag 27 november 2023

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Tijd: 19.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

DOCUMENTAIRE IN GESPREK: THE STORY OF GOD

Morgan Freeman op verkenning in religie en wetenschap

The Story of God is een documentaire serie waarin acteur Morgan Freeman de grote vragen onderzoekt die de mensheid door de eeuwen heen hebben gefascineerd. Al reizend door de wereld bezoekt hij mensen uit allerlei religies op zoek naar een antwoord. Ook steekt hij zijn licht op bij de wetenschap. Veelal zijn ervaringen uit zijn eigen leven aanleiding om op zoek te gaan. Morgan Freeman bezoekt opgravingen die ons iets

vertellen over het ontstaan en de betekenis van vooroudergeloof, hindoeïstische tempels, heilige plaatsen van de Maya's, maar ook laboratoria waarin men de hersenen onderzoekt om te leven aanleiding om op zoek te gaan. Altijd weer toont Freeman zijn persoonlijke betrokkenheid bij de vragen



die hij aan de orde stelt in deze fascinerende documentaire serie. Dit seizoen bekijken we in de Adventskerk op groot scherm de volgende twee afleveringen van deze serie:

23 oktober – ‘Why Does Evil Exist?’ (over het kwaad en de theodicee)

29 januari – ‘Heaven and Hell’ (over de ervaring van hemel en hel)

Na afloop bespreken we de film en het thema dat daarin aan de orde komt, ook vanuit onze eigen ervaring.

Datum: maandag 23 oktober 2023 en 29 januari 2024

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Tijd: 20.00 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

STRANDWANDELGESPREKKEN

Beweging en bezinning in de natuur

Op de laatste dinsdag van de maand is er gelegenheid om te gaan wandelen. Omdat het een mooie manier is om met elkaar in gesprek te komen. Al wandelend kom je tot elkaar en ook tot de omgeving waarin je loopt. Je hoeft ook niet altijd te praten om contact te hebben met elkaar en met de plek waar je je bevindt. We sytraten bij de Houtrustkerk in Den Haag, waar onze predikant ook voorganger is. Vanaf deze kerk loopt een prachtig pad door de duinen naar het strand. Bij strandpaviljoen De Kwartel of een andere restauratie rusten we uit voor een drankje. Daarna lopen we over het strand terug via Duindorp. We vertrekken bij de Houtrustkerk om 14.00 uur en zijn daar zo rond 16.30 uur weer terug. De strandwandelgesprekken zijn in het nieuwe seizoen niet op zaterdagmiddag, maar op dinsdagmiddag.



Data: dinsdag 31 oktober, 28 november, 30 januari, 27 februari, 26 maart en 30 april
Tijd en plaats: vertrek om 14.00 uur vanaf Houtrustkerk, Beeklaan 535 in Den Haag (bereikbaar met tram 3, uitstappen bij halte Conradkade, 8 minuten lopen)
Kosten: de wandeling is gratis, de deelnemers betalen alleen hun eigen consumptie
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

ALGEMENE INFORMATIE



KERKGEBOUW

Momenteel staat ons kerkgebouw in een woonwijk. Maar in de tijd dat de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden plannen maakte voor een eigen gebouw, moest de wijk waarin de kerk zou komen nog worden gebouwd. In 1952 was er sprake van een uitbreidingsplan van de gemeente Zoetermeer achter de Dorpstraat. Hierin was ook ruimte voor een kerk gereserveerd. Zo werd in 1955 de Adventskerk gebouwd. De architect ontwierp het gebouw in de stijl van de Delftse School.

VERENIGING EN BESTUUR

De VCGZ is een vereniging met een algemene ledenvergadering (ALV). Daarnaast is er een bestuur dat bestaat uit zes leden, die zich met hart en ziel inzetten om onze gemeenschap tot een fijne plek te maken. De voorganger is ds. Karl van Klaveren, woonachtig in Den Haag en daar

ook predikant van de Houtrustkerk. Hij werkt minder dan één dag per week voor onze kerk en is meestal op maandag in Zoetermeer. Hij is ook vertaler spiritualiteit, theologie en filosofie. Er is ook een pastoraal team in onze kerk, dat bestaat uit twee leden: Marja Hofman, Toon Vessies. Daarnaast zijn er nog veel meer mensen actief in onze kring.



WAT IS VRIJZINNIG?

De Adventskerk is een vrijzinnige geloofsgemeenschap, waar mensen uit verschillende kerkgenootschappen samen kerk zijn onder de naam VCGZ, een afkorting van de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer. Van dit veelkleurige gezelschap waren de remonstranten in 1986 het eerste kerkgenootschap ter wereld dat de inzegening van een homohuwelijk mogelijk maakte. De doopsgezinden waren het eerste kerkgenootschap

waar ook vrouwen predikant konden worden. De vrijzinnig protestanten zijn ontstaan vanuit de gedachte dat geloof en wetenschap elkaar niet hoeven te bijten. Er zijn in ons midden ook kritische katholieken die in onze kerk een toevlucht hebben gevonden. We hopen samen een thuis te zijn voor een ieder die op een vrije manier wil geloven vanuit christelijke waarden als geloof, hoop en liefde.

WEBSITE EN NIEUWSBRIEF

De Adventskerk heeft een website, die wordt beheerd door Hilde Haighton. Het adres is: www.vcgz.nl. U kunt daar alle actuele informatie vinden. Verder hebben we een eigen nieuwsbrief, die viermaal per jaar verschijnt en wordt geredigeerd door Jolande Annema (e-mail: redactie@vcgz.nl). Wie op de verzendlijst van de nieuwsbrief wil komen, kan zich opgeven bij onze secretaris, Max Hofman (e-mail: secretaris@vcgz.nl).

LID OF DONATEUR WORDEN

De Adventskerk gaat uit van de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer. Ook u kunt lid worden van deze vereniging. Indien gewenst kunt u ingeschreven blijven bij uw eigen kerk. Het is ook mogelijk om donateur te worden. Leden en donateurs krijgen bij sommige activiteiten korting. Lidmaatschapsbijdragen en donaties zijn aftrekbaar voor de belasting.



VERHUUR VAN KERK

De VCGZ biedt ook niet-leden of organisaties de mogelijkheid de Adventskerk per dagdeel te huren. De kerkzaal kan naar behoefte van de gebruikers, en passend bij het programma zelfstandig worden ingedeeld. De Adventskerk staat bekend onder musici om de natuurlijke akoestiek, waardoor in de loop der jaren een trouwe en gevarieerde groep van koren en ensembles is ontstaan, die hier graag opnames maken en

repereren. Daarbij biedt de kerkzaal bij uitvoeringen of concerten, ruimte voor 50 tot 70 zitplaatsen. Ook er is mogelijkheid gebruik te maken van het orgel, de piano of de beamer. In de aangrenzende zaal is een keukenblok en kan koffie of thee worden gezet. In de torenhal bevinden zich twee toiletten, waaronder een invalidentoilet. Voor kleinschalige bijeenkomsten zoals workshops, of vergaderingen van bijvoorbeeld VVE's of ambulante medewerkers, is de consistoriekamer apart te huur. Aan tafels is ruimte voor circa 16 personen, en er kan koffie of thee worden gezet. En er is wifi. Voor nadere informatie en tarieven, kunt u mailen naar de coördinator Gertjan Koolstra via verhuur@vcgz.nl, of stuur een berichtje op 06-51183261.



VrijZinnig



CONTACT MET DE VCGZ

Voorzitter

Toon Vessies – e-mail: voorzitter@vcgz.nl / tel. 06-30398712

Secretaris

Max Hofman – e-mail: maxhofman52@gmail.com / tel. 079-3520430

Penningmeester

Reinder Stienstra – e-mail: penningmeester@vcgz.nl

Algemene bestuursleden

Jolande Annema

Marja Hofman - de Groot

Jenny Sulkers

Voorganger

Karl van Klaveren – e-mail: voorganger@vcgz.nl / tel. 06-11041992

Pastoraal team

Marja Hofman-de Groot – tel. 079-3520430

Toon Vessies – tel. 06-30398712

Redactie nieuwsbrief

Jolande Annema – e-mail: redactie@vcgz.nl

Beheer website

Hilde Haighton – e-mail: websitebeheervcgz@gmail.com

Toon Vessies

Coördinatie preekrooster

Jolande Annema

Coördinatie organisten

Erica Gunzel-van der Straeten

Coördinatie tuincommissie

Jolanda Annema

Coördinatie verhuur

Gertjan Koolstra – e-mail: verhuur@vcgz.nl / tel. 06-51183261

KERKDIENSTEN

Tweemaal per maand is er een kerkdienst, waarbij onze eigen voorganger in de regel voorgaat op de tweede zondag van de maand. Naast de kerkdienst is er ook steeds een meditatiebijeenkomst op de eerste zaterdag van de maand (zie 'Leven in aandacht' in de agenda van overige activiteiten). Mochten er onverhoopt kerkdiensten niet doorgaan dan wordt u daarover bericht via mailing of de nieuwsbrief.

2023

September

zondag	10	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	24	dhr. Toon Vessies	Adventskerk	10.30 u

Oktober

zondag	8	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	22	da. Monique van Zoest	Adventskerk	10.30 u

November

zondag	12	ds. Karl van Klaveren (Eeuwigheidszondag)	Adventskerk	10.30 u
zondag	26	da. Iris Jongsma-Hasselbach	Adventskerk	10.30 u

December

zondag	3	da. Katrijn Bezemer (1 ^e Advent)	Adventskerk	10.30 u
zondag	10	ds. Karl van Klaveren (2 ^e Advent)	Adventskerk	10.30 u
zondag	17	dhr. Toon Vessies (3 ^e Advent)	Adventskerk	10.30 u
zondag	24	Kerstavond meditatie (4 ^e Advent)	Adventskerk	20.00 u
maandag	25	da. Marijke Kwant (1 ^e Kerstdag)	Adventskerk	10.30 u

2024

Januari

zondag	14	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	28	voorganger nog niet bekend	Adventskerk	10.30 u

Februari

zondag	11	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	25	voorganger nog niet bekend	Adventskerk	10.30 u

Maart

zondag	10	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
donderdag	28	dhr. Toon Vessies (Witte Donderdag)	Adventskerk	19.30 u
zondag	31	voorganger nog niet bekend (Pasen)	Adventskerk	10.30 u

April

zondag	14	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	28	dhr. Toon Vessies	Adventskerk	10.30 u

Mei

zondag	12	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	19	voorganger nog niet bekend (Pinksteren)	Adventskerk	10.30 u

Juni

zondag	9	ds. Karl van Klaveren	Adventskerk	10.30 u
zondag	23	voorganger nog niet bekend	Adventskerk	10.30 u



OVERIGE ACTIVITEITEN

Onderstaande programmaonderdelen worden elders in dit jaarprogramma inhoudelijk toegelicht. In deze rubriek staan alle activiteiten chronologisch op een rijtje. Mochten er activiteiten niet doorgaan of wijzigen dan wordt u daarover bericht via mailing of de nieuwsbrief. Het is daarom wel belangrijk dat u uw (nieuwe) mailadres aan ons doorgeeft.

2023

September

zaterdag	3	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	18	De krant op tafel	Adventskerk	15.00 u

Oktober

maandag	2	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	15.00 u
maandag	2	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	20.00 u
zaterdag	7	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	9	Creatief de Psalmen lezen	Adventskerk	19.30 u
vrijdag	23	The Story of God	Adventskerk	20.00 u
maandag	30	Scheppingsverhalen uit de hele wereld	Adventskerk	20.00 u
dinsdag	31	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u

November

zaterdag	4	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	6	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	15.00 u
maandag	6	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	20.00 u
maandag	13	De krant op tafel	Adventskerk	15.00 u
maandag	27	Filmavond: Hannah Arendt	Adventskerk	20.00 u
dinsdag	28	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u

December

zaterdag	2	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	11	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	15.00 u
maandag	11	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	20.00 u
zaterdag	24	Meditatie op Kerstavond	Adventskerk	20.00 u

2024

Januari

zaterdag	6	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	15	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	15.00 u
maandag	15	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	20.00 u

maandag	22	De vergeten filosofie van Jean Gebser	Adventskerk	20.00 u
maandag	29	The Story of God	Adventskerk	20.00 u
dinsdag	30	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u

Februari

zaterdag	3	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	5	Wie was Maria Magdalena?	Adventskerk	15.00 u
maandag	12	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	15.00 u
maandag	12	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	20.00 u
maandag	19	De krant op tafel	Adventskerk	15.00 u
dinsdag	27	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u

Maart

zaterdag	2	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	4	De Bijbel zonder vrome praatjes	Adventskerk	20.00 u
maandag	11	Wie was Maria Magdalena?	Adventskerk	15.00 u
maandag	18	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	15.00 u
maandag	18	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	20.00 u
maandag	25	Creatief de Psalmen lezen	Adventskerk	19.30 u
dinsdag	26	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u

April

zaterdag	6	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	8	De krant op tafel	Adventskerk	15.00 u
maandag	15	Wie was Maria Magdalena?	Adventskerk	15.00 u
maandag	22	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	15.00 u
maandag	22	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	20.00 u
dinsdag	30	Strandwandelgesprekken	Houtrustkerk	14.00 u

Mei

zaterdag	4	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
maandag	6	Wie was Maria Magdalena?	Adventskerk	15.00 u
maandag	13	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	15.00 u
maandag	13	Het vuur van de vrijheid	Adventskerk	20.00 u

Juni

zaterdag	1	Leven in aandacht	Adventskerk	9.30 u
----------	---	-------------------	-------------	--------



ADVENTSKERK

JULIANALAAN 3
2712 CB ZOETERMEER

SECRETARIS
Max Hofman
tel. 079-3520430

WWW.VCGZ.NL